

WIL JE DE PDF VAN DE NIEUWSBRIEF UITPRINTEN?  
DAT KAN HIER >>>



 Volg ons op  
Twitter

 Word vrienden op onze Niños  
Facebook

 Stuur door naar een  
vriend

## Beste Niños donateurs,

Helaas moet ik deze nieuwsbrief beginnen met een tragisch bericht. Op 11 juni 2016 is Jan Schoenmaker overleden. Jan was Niños-ambassadeur van het eerste uur. Hij heeft heel veel voor de stichting betekend, waarvoor onze dank eeuwig is.

Bij de crematie van Jan heb ik onderstaande tekst voorgelezen: "Tio Jan" zo is Jan bekend in ons project in Peru. Trots als ik ben dat mijn eigen oom zoveel voor de kinderen in Peru heeft betekend. Ook wij gedenken Jan vandaag in Peru waar hij een speciale plek heeft zowel in woorden als in daden. Zijn jeugdfoto die al jaren aan de muur in het hotel hangt en waar steeds naar wordt gevraagd door hotelgasten (wie is dat grappige mannetje) herinnert ons dagelijks aan onze Tio Jan. Hij is bij het project betrokken geweest vanaf het eerste uur en is altijd trouw gebleven aan al onze kinderen. Nooit was iets teveel gevraagd voor hem. De ontelbare uren die hij in Niños gestoken heeft zijn van onschatbare waarde. Toen nog niemand in ons project geloofde wist Jan samen met zijn vrouw Cilia mensen ervan te overtuigen hoe goed en zinvol het was en haalde hij vele donateurs binnen. Onvermoeibaar, jaar na jaar. Altijd heb ik gevoeld dat Jan wist en begreep hoe belangrijk het is om kinderen in nood hulp te bieden. Hoewel hij nooit over zijn eigen jeugd vertelde of over hoe zwaar het geweest moet zijn om in en na de oorlog op te groeien, kon ik aan het speciale lijntje merken dat hij de kinderen in Peru begreep. Het heeft mij altijd diep ontroerd hoe liefdevol Jan was in het contact met kinderen, niet alleen die van de stichting maar ook met mijn eigen dochters. Jan had oog voor detail en voelde haarscherp aan wat de kinderen leuk vonden. Zijn enorm open lach was er vooral als er kinderen in de buurt waren. Vooral tijdens ons laatste bezoek dit jaar kon ik de enorme liefde in zijn ogen zien voor het project en voor ons. Die blik zal voor altijd bij me blijven en ook het bijzondere afscheid die dag. Dankjewel voor al je hulp en toewijding maar vooral voor jouw enorme trouwe liefde voor mij en iedereen om mij heen. Voor altijd in mijn hart .... Adios lieve Tio Jan".

Behalve dit verdrietige afscheidbericht, heb ik ook goed nieuws: we bestaan 10 juli as twintig jaar en gaan dat uitgebreid vieren. Hier onder meer daarover.

Verder een bericht over de nieuwe voorzitter van het bestuur in Nederland, een nieuw samenwerkingsverband met een school met kinderen met een handicap en een impressie van ons jeugdtheater project.

En natuurlijk gaat ons werk in Peru door zoals de afgelopen 20 jaar: we blijven met z'n allen met hart en ziel bezig. En dat zou zonder jullie steun vanuit Nederland onmogelijk zijn.

Dus zoals elk half jaar: mijn dank aan jullie is groot!! Ik wens jullie een geweldige zomer.

Liefs

*Jolanda van den Berg*



## Twintig jarig Jubileum Niños!

Dat vieren we met hopelijk zoveel mogelijk donateurs op 6 november 2016. Natuurlijk samen met Jolanda!! Op 10 juli 2016 bestaat Stichting Ninos Unidos Peruano 20 jaar. Althans, dat is de dag waarop Jolanda voorgoed vertrok uit Nederland en neerstreek in Cusco de hoofdstad van de Andes, Peru.

Waarom deed ze dat? Omdat ze een onblusbaar vuur in zichzelf voelde om kansarme kinderen te helpen. Ze had de straatschoffie schoenpoetsers bezig gezien op het grote plein, als rugzak toerist. In hun donkere ogen gekeken, met handen en voeten met ze gecommuniceerd en ze in korte tijd in haar hart gesloten. Dus thuis blijven in Nederland, met haar veilige overzichtelijke leventje was daarna geen optie meer.

Ze had geen plan, maar wel de steun van haar familie en vrienden en donateurs van het eerste uur. Velen zijn haar nog steeds, na 20 jaar, trouw.

Zonder de taal te spreken en tegen de klippen op van bureaucratie, corruptie en zelfs criminaliteit veroverde ze een plek voor 'haar' kinderen. Ninos groeide van 12 'geadopteerde' jongens uit tot een stichting waar 600 kinderen en, later ook jongeren, dagelijks opgevangen worden. Een veilige haven in hun moeizame bestaan, een kans op een betere toekomst, voor hen en later hun kinderen. We zijn inmiddels een hele generatie verder! Meisjes en jongens van het eerste uur zijn volwassen en hebben zelf weer kinderen. Die krijgen absoluut een totaal andere start dan hun ouders.

Jolanda heeft het al die jaren volgehouden met een lach op haar gezicht. Onvermoeibaar en altijd positief. Ze heeft stormen doorstaan maar ook zeeën van geluk geoogst. Ze heeft 90 Peruaanse medewerkers aan zich gebonden, die met grote passie en inzet voor het project werken. Slechts zelden stapt er eentje op. Voor bijna allemaal geldt dat hun werk veel meer is dan zomaar een baantje. Het is hun missie geworden en Ninos hun familie.

'Al help ik er maar een', was het motto van Jolanda toen ze 20 jaar geleden vertrok. Elke druppel was er eentje. Dat is inmiddels een enorme plas water geworden, want door de jaren heen hebben duizenden kinderen en hun zusjes, broertjes, vaders en moeders van Ninos geprofiteerd. Elk kind dat zijn of haar leven weer op de rit krijgt, steekt daarmee z'n naasten aan. De olievlek die dit veroorzaakt heeft de afgelopen jaren is nooit meer weg te poetsen.

En daar hebben jullie aan mee geholpen! Door maandelijks iets over te maken of incidenteel, een legaat te doneren, door mailtjes te sturen om te zeggen hoe geweldig jullie het project vinden, door daadwerkelijk naar Cusco te gaan met koffers vol kinderkleding en speelgoed, door in Nederland acties op touw te zetten, door als verjaardagscadeau geld op te halen voor Ninos. En ga zo maar door, te veel om op te noemen.

Het allermooiste is dat jullie daarmee niet alleen de kinderen in Peru geholpen hebben, maar ook jezelf. Hunkeren we diep van binnen niet allemaal naar zingeving? Waarom zijn we hier? We willen ons verbinden met anderen, iets meer doen dan slechts ons dagelijkse bestaan. Help een ander, dan help je ook jezelf!

Om die verbinding te vieren organiseren we een feestelijke dag. We hopen dat jullie in grote getalen op 6 november komen. Via een nieuwsflits zullen we op tijd laten weten waar dit feest plaats vindt. Dat zal op een centrale makkelijk te bereiken plek zijn in Nederland, op een zondag in de middag.

Zet 'm vast in je agenda!!

## Samenwerking met speciaal onderwijs gestart!

In onze hotels aan Calle Meloc en Calle Fierro zijn we sinds half april van dit jaar gestart met nieuwe medewerkers. Zij zijn werkzaam in de schoonmaakploeg, als portier en in de bediening van de gasten in onze restaurants. Deze nieuwe medewerkers komen van een speciale school waar jongeren met een beperking worden opgeleid om aan de arbeidsmarkt te kunnen deelnemen. Onze Niños hotels zijn de eerste in Cusco die deze samenwerking zijn aangegaan, waar we geen moment spijt van hebben. Voor het benodigde maatwerk is werksituatie en werksfeer binnen onze hotels uitermate geschikt. Ook Panay (gediagnostiseerd op haar 3e met autisme en verstandelijke beperking), dochter van Jolanda, doet heel enthousiast en gemotiveerd mee aan het programma. Panay werkt samen met Marley sinds een paar maanden met heel veel plezier in de bediening van ons restaurant. Alle nieuwe medewerkers zijn met enthousiasme in ons team opgenomen, voor hen een fantastische gelegenheid en werkplek om ervaring in de horeca op te doen. Het geeft veel voldoening om hen met grote inzet en plezier aan het werk te zien, te zien stralen en te zien groeien in hun ontwikkeling.



Deze foto is genomen op de eerste werkdag van Michael (18 jaar). Michael neemt deel aan het programma om jonge volwassenen met een handicap aan werk te helpen, wat een vrolijkheid brengt Michael met zich mee. De kusjes die hij onze knapste medewerksters wil geven nemen we er ook graag bij.



## Theatergroep Niños

Onze kindertheatergroep heeft weer een prachtig stuk opgevoerd in Quechua (Andes taal) over natuurbescherming in de Peruaanse jungle. Volledig uitgedost en met grote overgave en heel veel spelplezier werd het theaterstuk gespeeld. Na afloop een daverend applaus !!!! Op de FB-pagina is een filmpje geplaatst.



## Een nieuwe voorzitter in Nederland!

Sinds februari van dit jaar maak ik op uitnodiging van Jolanda deel uit van het bestuur van de stichting Ninos in Nederland. Graag stel ik mijzelf aan jullie voor. Mijn naam is Ronald Bleeker, ben van Friese afkomst, 51 jaar, vader van Bente en ik woon in Velp bij Arnhem. Werkervaring in jeugd- en gezinshulpverlening heb ik sinds 1986 opgedaan bij het algemeen maatschappelijk werk in de Haagse Schilderswijk als maatschappelijk werker en initiator / coördinator van het "Prins-project", een jeugdhulpverleningsnetwerk gericht op in ontwikkeling bedreigde kinderen van 0 – 12 jaar. In 1997 ben ik overgestapt naar de politie omdat ik bij de jeugdpolitie wilde werken en heb ruim 5 jaar bij de jeugdpolitie in Amersfoort gewerkt. Ik hou van het politiewerk op straat, het directe contact met mensen, soms voor gewoon een praatje en soms op de meest ingrijpende momenten van hun leven. Het zou me geen enkele moeite kosten om een hele middag verhalen te vertellen over vele bijzondere, heftige en ontroerende ervaringen en ontmoetingen. Op dit moment heb ik een operationeel leidinggevende functie in de basispolitiezorg. Ik werk op straat in het gebied tussen Maarssen, Mijdrecht en Abcoude.

Onlangs, in de maand maart, was ik in Cuzco en heb alle locaties van het project bezocht. Het was fantastisch en heel indrukwekkend door heel veel kinderen te worden toegezongen, toegesproken, samen met hen te eten, te spelen, naar elkaar te kijken en te lachen met en om elkaar.



Deze foto is gemaakt op het speelterrein van het kinderrestaurant in Huasao, waar ik samen met de jongens tegen de meisjes voetbalde en we natuurlijk met 3 – 2 wonnen. Deze foto is een prachtige verbeelding van de wijze waarop ik betrokken ben bij en me verbonden voel met het Ninos project. Dit sprekende beeld vertelt wat ik niet met woorden kan zeggen.

Ik hoop jullie te ontmoeten op de donateursdag in november van dit jaar.

Ronald Bleeker

## Mijn eerste kennismaking met het project in Peru!

In het Ninos-project heeft ieder kind een plek, wordt hij of zij gezien, stuk voor stuk. Samen met Jolanda heb ik in maart van dit jaar de ochtend- en de middaggroepen in het kinderrestaurant aan Calle Fierro in Cuzco bezocht. Heel graag maak ik je deelgenoot van mijn belevenissen en indrukken.



In een nauw straatje met klinkers gaar we een smalle blauwe deur door en staan op de binnenplaats van het kinderrestaurant. De kindergroep is beneden, de pubergroep boven. Ik zie en hoor spelende kinderen, ze lachen, hebben veel plezier met elkaar, ik ontmoet stralende ogen en gebruinde gezichten. Al heel snel merken ze op dat er een zeer bekende en 'onbekende' is binnen gekomen. Zonder enige schroom komen veel kinderen naar me toe, steken hun hand uit, "ola, buenos dias Ronald !" Sommige ogen zijn wat verlegen, sommige uitdagend. Een meisje kijkt me lachend aan, gaat op haar tenen staan. Ze is ongeveer 1 meter groot, ze draait haar wang opzij, trekt aan mijn hand. De non-verbale boodschap is zuiver, puur en zo ontwapenend. Ik ben 1.90 m en buig voorover, krijg een kus op mijn wang en hoor "ola, k'tall?" "Muy bien, gracias, é tu ?" Ze lacht naar me en kijkt me vol in mijn ogen alsof ze zegt "ik weet wie ik ben, wie ben jij ?"



Niet veel later komt er een jongetje naar me toe lopen. Hij draagt zijn schooluniform. In zijn manier van lopen zie ik de bewegingen van een kleine volwassene. Hij straalt uit verantwoordelijkheid te dragen en daarin te berusten. Vanuit mijn ervaring in de jeugdhulpverlening en bij de (jeugd-)politie herken ik dit direct. Aan de manier van bewegen zie ik een jongetje dat op zijn jonge leeftijd al veel te dragen heeft. Hij strekt zijn hand uit, kijkt me aan met zijn volle krachtige bruine ogen. Het is heel even stil als we elkaar aankijken. Hij lacht, een stralende lach .... Ik denk bij mezelf hoe geweldig het voor hem is om deel te nemen aan het project. In zijn ogen zie ik het jochie dat zo geniet van spelen.

Die dag ontmoeten we nog veel meer kinderen, flonkerende ogen, stralende gezichten. Ik word letterlijk besprongen en bedolven onder een grote groep kinderen.

Ronald Bleeker

---

## Dag van de Arbeid

1 mei, was de dag van de arbeid...Voor de meest fantastische medewerkers (op de foto slechts een paar, binnen stichting Ninos zijn met meer dan 80) op deze wereld: Feliz dia del trabajador!! Ustedes son INCREIBLES...GRACIAS!




---

## Berichten van het secretariaat:

### We zoeken Niños ambassadeurs!

Eén persoon kan een verschil maken. Ook u! Als ambassadeur van stichting Niños helpt u het werk Jolanda en stichting Niños onder de aandacht te brengen bij organisaties, clubs of instellingen in uw omgeving.

Hoe meer mensen we kunnen bereiken, hoe meer kinderen we kunnen helpen. Uw bijdrage maakt dus echt het verschil! Interesse?

Mail dan naar: [info@stichtingninos.com](mailto:info@stichtingninos.com)



### Nieuw: periodieke schenking met belastingvoordeel!

Sinds 1 januari 2014 hoeft een periodieke schenking niet meer via de notaris te lopen. Dit scheelt Stichting Niños kosten en u krijgt dankzij een nieuwe regeling via de belastingdienst tot maar liefst 52% van uw donatie terug (afhankelijk van uw leeftijd en inkomen). Uw giften zijn dus nu nóg waardevoller! Het bedrag dat u voorheen al aan ons overmaakte is nu het dubbele waard. Als u het belastingvoordeel inzet, kunnen wij nog meer kinderen in Cuzco helpen.

#### Wat moet u doen?

U vult een schenkingsovereenkomst in, zoals u die kunt vinden [op onze website](#) en stuurt die naar ons op. De enige voorwaarde is dat u minimaal vijf aaneengesloten jaren hetzelfde bedrag (minimaal 50 euro per jaar) aan ons schenkt. Elk jaar opnieuw draagt de Belastingdienst dan fors bij aan uw gift. Een schenking is pas aftrekbaar van de belasting als de stichting erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De belastingdienst heeft Stichting Niños als zodanig erkend.

Sluit een periodieke schenking nu af!

[Alle benodigde informatie vindt u hier >>>](#)

Copyright © 2016 Stichting Niños Unidos Peruanos, All rights reserved.

MailChimp

#### Gegevens Stichting Niños

Website stichting Niños: [www.stichtingninos.com](http://www.stichtingninos.com)  
Website Niños Hotels: [www.ninoshotel.com](http://www.ninoshotel.com)

Voor vragen over **acties, publiciteit en communicatie**:  
E-mail: [ronalbleeker@stichtingninos.com](mailto:ronalbleeker@stichtingninos.com)

Voor vragen over **uw donateurschap, schenkingen giften**, kunt u terecht bij Annemarie ter Haar.  
Telefoon: +31 (0)6 17 45 42 71  
E-mail: [donateur@stichtingninos.com](mailto:donateur@stichtingninos.com)

Voor andere of **algemene vragen** kunt u mailen naar:  
[info@stichtingninos.com](mailto:info@stichtingninos.com)

#### Adresgegevens secretariaat

Stichting Niños Unidos Peruanos  
Annemarie ter Haar  
Breitnerlaan 101  
2596 GX Den Haag  
Telefoon +31 (0)6 17 45 42 71

Naam rekening: Stichting Niños Unidos Peruanos  
BIC code: RABONL2U  
IBAN code: NL85 RABO 0123 2663 19

[Geen interesse meer in de nieuwsbrief? Meld je hier af.](#) | [Ander e-mailadres? Wijzig je gegevens hier.](#)