

Nieuwsbrief 6 – januari 1999

Beste Niños-donateur,

Het wordt een gewoonte om elke nieuwsbrief te beginnen met: Het gaat goed met ons in Peru. Gelukkig is dat ook zo. Onze 12 Niños maken op alle terreinen vorderingen. Op school gaat het steeds beter, er komen steeds meer en hogere karatebanden, de jongsten maar zeker ook de oudsten zijn steeds verantwoordelijker. Er is gelukkig geen TBC in huis, het is slechts de bof en ondanks de toeren op de twee skateboards in en om Huize-Niños zijn er geen armen of benen gebroken.

Het Niños Hotel is ook een groot succes. Veel sneller dan we ooit hadden verwacht stromen de reserveringen binnen. Na de zeer intensieve verbouwing dachten we het een poosje rustig aan te kunnen gaan doen. Niets bleek minder waar: bijna vanaf de eerste week in juli van dit jaar hebben we al meer dan 750 gasten ontvangen, die allemaal wel een paar dagen bleven. Hierdoor kunnen we veel sneller dan we hadden gedacht de investeringen in het hotel terugverdienen. En nog belangrijker, aan nieuwe projecten beginnen. We hebben al een nieuw plan liggen waarover u verderop leest. Als het aan ons ligt beginnen we daar al binnen een paar maanden mee.

De kinderen zijn enorm blij met hun nieuwer huis. Het Niños Hotel en ons huis liggen op een terrein van 800m² (20 bij 40 meter). Het zijn twee huizen achter elkaar. Vanaf de straat loop je eerst de patio van het hotel op. Als je die overloopt kom je via een doorgang op de tweede patio waar wij wonen. Het nieuwe huis is veel groter, de kinderen kunnen makkelijk de straat op of naar het vlakbij gelegen Plaza San Fransisco. Ze hebben erg veel lol in 'praten' met de bezoekers. We hebben ze gezegd dat ze altijd gasten netjes moeten groeten en dat gebruiken ze om steeds zo lang mogelijk in het hotel rond te hangen.

Om u alles een in het 'echt' te kunnen laten zien, wordt in het begin van volgend jaar een Niños-dag georganiseerd. We verzamelen zoveel mogelijk foto's en er zijn ook al een paar video's. We hopen op deze manier onze trouwe donateurs extra te motiveren om ons te blijven steunen. We zijn bijzonder blij te merken dat het aantal donateurs gestaag groeit. Donateurs van het eerste uur blijven ons gelukkig trouw terwijl er de laatste tijd tientallen zijn bijgekomen. Vooral veel Peru-reizigers die in het Niños Hotel verbleven besloten om zich bij de Niños-familie aan te sluiten. Het geeft ons een bijzonder goed gevoel dat we er niet 'alleen' voor staan. En dat het werk wat we doen kan gebeuren omdat u als donateurs een deel voor uw rekening neemt. We hebben een ondernemend 'nieuw' project opgezet dat kinderen helpt, werkgelegenheid schept en straks nieuwe projecten mogelijk maakt. We zijn echt blij zoveel te kunnen doen op zo'n positieve, niet zielige manier. De 'Niños-aanpak' werkt.

Vanuit Peru wensen we alle donateurs en iedereen die met ons sympathiseert een zeer voorspoedig succesvol en gelukkig nieuw jaar. We hopen dat u ons blijft steunen en naar 'ons' komt kijken op de Niños-dag.
Namens ons en alle kinderen, heel veel geluk en voorspoed.

Jolanda van den Berg, Titus Bovenberg
Santos, Celso, Demetrio, Luis, Jose, Moises, Amilcar
Oscar, Wilbert, Ramon, Alan en Dimas

Skeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh

Nieuwe rage in Cusco; een skateboard. We hebben in onze poging steeds een leuk cadeau te verzinnen (wat niet meevalt als je dat 12 keer per jaar moet doen) al twee keer een skateboard cadeau gedaan. Skateboards zijn veel en veel goedkoper dan de fel begeerde fietsen.

Luis en Moises zijn de twee gelukkige patin-piloten, een skateboard heet een 'patin' (schaats) in Peru. De twee gelukkige eigenaren weten dat het cadeau van hen is, maar ze hebben ons moeten beloven dat ze de anderen ook gelegenheid zouden geven de nek te breken, knokkels te schaven, knieën te bezeren en voorbijgangers de schaarse Peruaanse lantaarnpalen in te jagen of alle andere dingen te doen waarvoor een skateboard gemaakt schijnt te zijn. Er wordt dagelijks uren geoefend. De meesten zijn niet verder dan het stadium zittend of op hun knieën onze schuin aflopende Calle Meloc af te rauzen. Vooral voor Luis, die vanwege een geboorteafwijking maar heel moeilijk loopt, is 'skaten' een echte sensatie. Hij 'beveelt' ons regelmatig te kijken hoe snel hij nu alweer durft. Je moet dan een tijdje wachten totdat Luis de honderd meter straat naar boven is geklommen. Hoewel Luis loopt als een aangeschoten sprinkhaan en het hem bergen energie kost, klimt hij omhoog tot hij er bij neervalt. Een prima therapie. Bovenaan gaat hij op zijn 'patin' zitten en komt dan langzaam op gang. Als hij halverwege de straat bij onze voordeur is aangekomen hebben zowel zijn snelheid als zijn gegil straaljagerachtige proporties aangenomen. We liggen stiekem in een deuk als onze Luis weer eens zo'n kleurig gerokte Peruaanse 'mamita' die met kind en 50 kg aardappels op de rug net de weg naar boven is begonnen, de goot in dwingt. Dat er nog geen ongelukken zijn gebeurd is een wonder en misschien wel het bewijs dat onze kinderen een zeer oplettend en hard werkend team van beschermengelen hebben. De andere kinderen doen niet minder gevaarlijk dan Luis. We hebben Wilbert en Jose zelfs al eens met z'n tweeën tegelijk naar beneden zien scheuren. De dag dat de eerste van onze jongens echt op de 'patin' kan staan moet nog komen. Op de Niños-dag hopen we zeker een foto van onze schaatsende stuntmannen te kunnen laten zien.

Nieuwe projecten

We hebben dan wel een hotel en onze twaalf schatjes onder onze dagelijkse hoede, we zijn zeker niet van plan het daarbij te laten. Zo snel als het kan willen we een 'kinderrestaurant' openen met het doel om zo'n 50 of misschien wel meer goede maaltijden per dag te verzorgen. In onze buurt zijn vier grote lagere en middelbare scholen gevestigd. Twee keer per dag trekt een hele stoet schoolkinderen langs het hotel op weg naar school of huis. We weten uit ervaring dat een groot aantal van deze kinderen het met één vaak slechte maaltijd per dag moet doen. Niet ongewoon is dat er alleen wat brood of aardappels gegeten worden. Ondervoeding komt veel voor, veel kinderen gaan met een lege maag naar school en zitten rammelend van de honger in de klas. De professora's van de kinderen vertellen dat kinderen flauwvallen van de honger.

Er zijn al een aantal 'gaarkeukens' in Cusco, maar afgezien van de bijzonder nare omgeving en de povere kwaliteit die een aantal van die noodopvangen biedt zijn het er veel te weinig. We vinden het al erg genoeg dat je als kind niet te eten hebt, en vinden dat het niet nodig is om in een donkere schuur een waterig bordje soep voorgeschoteld te krijgen. Van de Niños-gaarkeuken willen we daarom echt een gezellig 'restaurant' maken dat alleen voor kinderen toegankelijk is. We zijn in onderhandeling over de aankoop van een klein pandje naast ons hotel. Zodra we het pand hebben zullen we aan de slag gaan en ook weer pogen in recordtijd alles startklaar te hebben. U hoort van ons.

Promotie

Het grote Libelle artikel over Jolanda en haar vier kinderen ligt alweer bijna twee jaar achter ons. In november bezocht Telegraaf journalist Rob Hammink ons in Cusco. We hebben hem alles laten zien en alle verhalen en plannen verteld. Het Niños-verhaal is in geuren en kleuren in de kerstbijlage van de Telegraaf verschenen. Ook zal het hotel vermeld gaan worden in diverse reisgidsen. De meest beroemde van alle gidsen, de Lonely Planet-guide, heeft zijn reporter al langs gestuurd. In de nieuwe gids die in oktober 1999 in de winkels ligt, worden we zeker vermeld.

Het Niños Hotel

Bijzonder blij en eigenlijk ook wel een beetje verrast zijn we met het succes van het Niños Hotel. Zelf hebben we geen minuut twijfel gehad over ons concept. Maar het is toch wel heel fijn om te merken dat het succes er nu werkelijk is en ook nog veel en veel sneller dan we

hadden gedacht. Het Niños Hotel is sinds juli van dit jaar open. In april konden we ons pand in. We hebben 3 maanden lang, 6 dagen per week en gemiddeld zo'n 12-13 uur per dag gewerkt om van een uitgeleefd pand het 2-sterren hotel en het naar ons gevoel 8-sterren woonhuis te maken dat we nu hebben. Alle elektriciteit, alle waterleidingen, het hele riool, vrijwel al het stucwerk en een groot deel van het dak zijn volledig vernieuwd. We hebben weggebroken, samengevoegd en veranderd. In de 3 verbouwingsmaanden zijn 15 badkamers, een grote keuken, een restaurant, een wasserij, een schoollokaal en 20 slaapkamers gebouwd en aangepast aan onze 'Hollandse' eisen. Onze timmermannen hebben zelf de 40 bedden en andere meubels gemaakt. Het hotel en huis zijn licht en schoon, wat we gedaan hebben is voor de komende jaren dik in orde. Op juridisch en vergunningsvlak viel er ook een berg werk te verzetten. We hebben stempels en vergunningen bijeen gesprokkeld (brandweer, dienst toerisme, monumentenzorg, gemeente, politie, belastingdienst) maar dat is nu gelukkig ook achter de rug. Het vele werk blijkt niet voor niets geweest te zijn. Sinds de opening in juli hebben ongeveer 750 gasten ons hotel bezocht. De meeste van hen bleven drie dagen of langer. Het allerleukste is dat we vrijwel unaniem complimenten kregen over zowel de kwaliteit als de sfeer van het hotel. En ook was bijna iedereen geïnteresseerd in het verhaal dat we te vertellen hebben. Onze filosofie is dat niemand hoeft te merken dat ons hotel een deel van het Niños project is. We willen gewoon een heel goed en sfeervol hotel zijn. Een van de belangrijke doelstellingen is geld verdienen om onszelf te bedruipen en in de toekomst nieuwe projecten op te zetten. En dat kan alleen met een goed product, denken we. Voor wie het interesseert hebben we de informatie klaarliggen en vertellen we het verhaal van onze twaalf en de vele honderden die we nog willen helpen. Voor hotelgasten blijkt het een heel positief idee te zijn dat alles wat ze uitgeven bijna direct naar een goed doel gaat. Veel van de bezoekers nemen ook de volgende stap en worden, nadat ze het hotel gezien hebben en het verhaal hebben gehoord, donateur. Het hotel zorgt dus niet alleen direct voor financiële middelen, ook indirect levert het hotel nieuwe inkomsten. We hebben reserveringen van groepsreizen die doorlopen tot in het jaar tweeduizend. Een groot deel van de investeringen is ons geschonken, van de Nederlandse leveranciers kregen we materiële steun, er was een school die een sponsorloop hield en ook particulieren waren bereid om samen met ons letterlijk en figuurlijk de schouders onder het hotel te zetten. We zijn iedereen enorm erkentelijk.

Oscar's wonderbaarlijke genezing

Midden in de nacht worden we wakker als Oscar (5) ligt te huilen. Onze kinderen hebben de gewone kinderziektes (bof, mazelen en diverse schoolziektes) maar verder eigenlijk nooit iets serieus. Wie in Peru zijn babytijd levend doorkomt behoort blijkbaar tot de sterkere soort. Dus als Oscar huilt moet er wel iets zijn. Ik heb zo'n pijn in mijn buik, jammert hij. Nou, kom maar mee. Dan gaan we een medicijn voor je zoeken. Omdat het al in de vroege ochtend was zou een aspirientje het waarschijnlijk wel doen totdat we een paar uurtjes later de eventuele echte schade zouden kunnen vaststellen. Aspirines zijn altijd op als je ze nodig hebt, dus lopen we gezamenlijk, vanwege het spoedgeval, in onderbroek en op blote voeten naar de keuken in de hoop daar de reddende pil te vinden. Tijdens het gerommel in de huis-apotheek staat Oscar vanwege de toch wel erg koude tegelvloer van zijn ene been op het ander te wippen. Armpjes gekruist voor zijn borst om toch nog een beetje warmte vast te houden. Kijk, Oscar, met dit medicijn gaat het heel erg snel over. Misschien wel binnen een half uurtje, beloof ik, als er gelukkig toch nog een stripje pillen opgedoken is. Oscar die het gerommel in de koude keuken beu is en eigenlijk liever terug zijn bed in wil, heeft toch nog een belangrijke vraag. Nu we het toch over de werking van het medicijn hebben wil hij al wijzend op de kan op het aanrecht weten: Moet die pil met water of met limonade?

Zoals we dat kennen van een echte dokter, fronsen we de wenkbrauwen en kijken onze patiënt twijfelend aan. Het valt niet mee om niet in de lach te schieten bij zoveel uitgekooktheid. Tja, vervolgen we onze echte dokter imitatie, dat is niet helemaal zeker, het kan allebei maar met limonade werkt het waarschijnlijk meteen. "Je mag zelf kiezen". Oscar die niet van halve maatregelen houdt en gelukkig ook van limonade, gaat voor de ranja-methode. Binnen 3 seconden is de 'reuzenformaat' aspirine met een reuzenformaat glas naar binnengeklokt. En? Vraagt de behandelend geneesheer nieuwsgierig. Oscar gebruikt eerst zijn hele arm om zijn

mond af te vegen, zet zijn glas neer, wrijft uitvoerig over zijn buik en zegt met goed gespeelde verbazing: Het is nu al helemaal over! Er is nog niet eens 'rapido a dormir' gezegd of de half blote, als door een wonder genezen slimmerik, is de keuken al uitgescheurd op weg naar zijn warme bed.

De Niños-dag

Er komt een Niños-dag! Uit de kring van donateurs is bijzonder enthousiast op dit idee gereageerd. We wilden u een keer de gelegenheid geven om te zien hoe ons aller kinderen, het huis en het Niños Hotel er uitzien. Wij stellen voor om op die dag een informele doorlopende informatiebijeenkomst over 'ons en uw project' te houden.

In de afgelopen periode zijn door verschillende mensen heel wat foto's en ook video films gemaakt. Een aantal vrienden stelde al dia's en videomateriaal ter beschikking. Deze vrienden zullen te zijner tijd worden benaderd voor hun bijdrage. Mochten er nog andere mensen zijn, die iets waardevols aan deze bijeenkomst kunnen bijdragen, dan kunnen zij dat melden bij ondergetekenden. Voor alle duidelijkheid maken wij u er op attent dat vanuit Cusco niemand aanwezig zal zijn.

De Niños-dag is gepland op zondag 14 maart 1998 en zal plaatsvinden in
Wijkcentrum 'Benoordenhuis'

Bischopstraat 3
2596 XH Den Haag

Vanaf 11.00 tot 16.00 uur

We hopen dat u komt kijken u mag natuurlijk ook (nog) niet-donateurs meenemen.

Reacties kunt u zenden aan:

- Jan Schoenmakers: e-mail: jancp@kabelfoon.nl - tel: 010-4739709 of 06 -17343108
- Jan Tops: e-mail: tops@planet.nl - tel: 0182-610515 of 06-21206247

Adresgegevens secretariaat m.i.v. 1 januari 2000

Stichting Niños Unidos Peruanos

Koninginnelaan 8

1182 AS Amstelveen

Telefoon 020-64039019

E-mail info@stichtingninos.com

Website www.ninoshotel.com