

Nieuwsbrief 33 – juni 2012

STICHTING NINOS UNIDOS PERUANOS ANNO 2012:

Vijf kinderrestaurants in Cusco Peru waar dagelijks 600 verwaarloosde kinderen twee maaltijden, huiswerkbegeleiding, medische en tandheelkundige verzorging krijgen. Waar ze in een veilige omgeving kunnen spelen, sporten en lezen. Waar ze emotioneel begeleid worden om uit hun slachtofferrol te komen en waar ze bakken vol aandacht en liefde krijgen.

DE GESCHIEDENIS: hoe is het ook al weer begonnen?

In juli 1996 liet Jolanda van den Berg alles achter in Nederland om voorgoed naar Cusco, Peru te gaan. Ze wilde de verwaarloosde kinderen helpen die ze eerder tijdens een vakantie gezien had. Binnen drie maanden woonde ze met twee schoenpoetsertjes samen en binnen een jaar had ze twaalf jongens onder haar hoede. Kinderen uit verscheurde gezinnen, die op straat zwerven omdat ze thuis niet eens de minimale verzorging krijgen, en vaak ook met geweld in aanraking komen.

Met giften van donateurs in Nederland aan de door Jolanda opgerichte Stichting Niños Unidos Peruanos kon ze haar werk bekostigen en later, van een enorme gift, het eerste Niños hotel openen. Naast de twaalf jongens die bij haar in huis woonden, begon ze ook 2 meisjeshuizen waar 22 meisjes konden verblijven.

Inmiddels heeft ze een fantastisch team van 80 Peruanen om zich heen, die te samen vijf kinderrestaurants en drie hotels runnen. 600 kinderen krijgen dagelijks te eten en uit de inkomsten van de hotels hebben de 80 medewerkers een salaris waarmee ze hun gezinnen kunnen onderhouden.



Beste Niños donateurs,

Allereerst wil ik iedereen heel erg bedanken voor alle mails en berichtjes naar aanleiding van ons huwelijk op 25 jan. jl. Het was voor mij, en ook voor Herve, heel ontroerend wat velen van jullie ons toegewenst hebben. Sommige met veel humor en anderen met wijze en diepgaande teksten maar allemaal even waardevol en bijzonder. Ik kan jullie vertellen dat we nog steeds dagelijks spontaan een vette glimlach op onze gezichten krijgen als we elkaar zien en ons de meest bevoorrechte mensen op deze aarde voelen, hopelijk zegt dat genoeg over hoe het met ons gaat. Nogmaals heel erg bedankt voor alle reacties!!

In deze nieuwsbrief willen we u graag op de hoogte brengen hoe het in Peru en Nederland gaat. Met de Stichting in het algemeen maar ook wat persoonlijke verhalen van kinderen of volwassenen waar we dagelijks mee te maken hebben.

Ons **nieuwe project** is van start gegaan. We hebben nu ook een speciaal programma en hopelijk ook binnenkort een speciale plek, voor de pubers en oudere studenten. Een oude droom die nu werkelijkheid is geworden. Het is nu nog met een kleine groep maar hopelijk kunnen we ook dit project snel uitbreiden zodat zoveel mogelijk jonge mensen een kans hebben op een betere toekomst. Helaas zijn onze financiële middelen op dit moment niet toereikend genoeg het jongerenproject verder uit te breiden maar wellicht kan dat in de toekomst wel.



Bing, onze medewerkster in Nederland, is druk bezig met nieuwe donateurs te vinden, lees hierover verderop in deze nieuwsbrief en wij in Peru hebben in de hotels de restaurants uitgebreid om meer inkomsten te genereren voor het nieuwe project. Ook zijn we in de recepties van de hotels begonnen met de verkoop van biologische producten uit Peru. We verkopen zwarte en rode quinoa, honing, macca, stevia en kiwicha. Allemaal producten die heel gezond zijn en soms lastig te vinden in de landen waar onze toeristen vandaan komen. Zelf verwerken we deze producten ook in de maaltijden die we aanbieden op onze menukaarten. Ook hebben we een nieuwe website voor de hotels, die zeer druk bezocht wordt: www.ninoshotel.com

De Margriet en een aantal andere media hebben aandacht aan ons project besteed. Lees verderop in deze nieuwsbrief...

Ook willen we in deze nieuwsbrief, vooral voor de nieuwe donateurs, uitleggen hoe wij met donaties omgaan en waarom we er trots op zijn dat bij ons tot op de dag van vandaag geen euro aan de beroemde “strijkstok” blijft hangen maar dat werkelijk elke euro direct naar de kinderen gaat zoals vanaf het begin van ons project 16 jaar geleden.

Hoewel onze stijl niet is “zielige kinderen met trieste gezichtjes en snottebellen op foto’s” willen we u toch wat verhalen uit het Peruaanse leven vertellen, gewoon om een beter beeld te geven waarom onze Stichting bestaat en waarom we doen wat we doen. In de verhalen die we vertellen over situaties die we hebben meegemaakt zijn altijd de namen van de kinderen /volwassenen veranderd. Uit respect en om hun privacy te bewaken.

Veel groeten en dank uit Cusco. Zonder jullie zou dit allemaal niet mogelijk zijn!

Jolanda van den Berg — juni 2012



Geen strijkstok

Aangezien we, gelukkig, veel nieuwe donateurs hebben willen we graag even het volgende vermelden. Voor de donateurs die al langer bij ons zijn is dit overbodige informatie want die weten dit allang, maar voor de nieuwe donateurs misschien wel belangrijk om dit te weten. Een van onze sterkste punten in ons project, hebben we gemerkt in de afgelopen jaren, is dat we geen “strijkstok” hebben. Zestien jaar geleden toen ze aankwam in Peru had Jolanda nooit kunnen bedenken hoe het allemaal zou gaan lopen maar wat ze wel wist was dat ze niet privé afhankelijk wilde zijn van giften van andere mensen en haar eigen salaris wilde verdienen. Dat was zeker een van de motivaties om een hotel te beginnen zodat ze niet de rest van haar leven afhankelijk hoefde te zijn van giften.

Dit heeft als resultaat gehad dat onze Stichting alle donaties uit Nederland vrijwel voor 100% aan de projecten heeft kunnen besteden. Deze constructie is naar ons idee de enige die echt werkt. Het levert in elk geval een veel gezondere situatie op voor de mensen die projecten uitvoeren. Veel vergelijkbare projecten lopen niet goed omdat er mensen in afhankelijkheidsposities zitten waardoor er dan een situatie ontstaat, waarin mensen zich niet meer vrij voelen en niet meer echt hun hart kunnen volgen omdat er andere belangen spelen of andere mensen van buitenaf kunnen beslissen wat er met een project gebeurt. Wij zijn er heel erg trots op dat dat bij ons niet het geval is en dat alleen de mensen die werkelijk dagelijks bij de projecten betrokken zijn ook de beslissingen kunnen nemen wat naar ons idee essentieel is om succesvol te zijn.

Wij hebben geen mensen in dienst in Nederland die salarissen krijgen uit donaties en ook onze “administratiekosten” zijn niet noemenswaardig. We hebben nu zelfs een drukkerij die ons sponsort met het drukken van de nieuwsbrief. Deze drukkerij is ook nog eens de meest milieuvriendelijke van Nederland, hetgeen precies past in ons beleid van bewustwording zowel in Nederland als Peru. We hebben in Nederland een fantastisch team dat vrijwillig werkt en in Peru komen de salarissen voor het hotelpersoneel, inclusief dat van Jolanda zelf uit de inkomsten van de hotels waardoor het mogelijk is dat al het geld uit Nederland voor 100% naar de projecten/kinderen gaat. Voor deze constructie hebben we bewust gekozen om volledig zuiver en gelijkwaardig voor iedereen te kunnen werken.



Wat is armoede?

Regelmatig wordt ons gevraagd door hotelgasten of bezoekers hoe het zit met de armoede in Cusco. In onze cirkelgesprekken die we wekelijks met de kinderen hebben, kwamen o.a. de volgende dingen naar voren die naar ons idee duidelijk maken wat armoede is.



Armoede voor onze kinderen is:

... een juf die altijd tegen je schreeuwt... **je tante die je lange vlechten eraf knipt omdat je luizen hebt...** elke dag pijn in je voeten omdat je schoenen te klein zijn... met je moeder langs tehuizen gaan waar niemand je wil hebben... **alleen maar met je voortanden kunnen eten vanwege de kiespijn** ... een gebreide onderbroek aanhebben die prikt ... in het kringgesprek steeds liegen en zeggen dat het goed met je gaat terwijl er niemand is die voor je zorgt ... het 's nachts koud hebben omdat je broertjes steeds je deken pikken... je vader elke dag uit het dranklokaal ophalen ... achterin de klas moeten zitten omdat je geen schoolspullen hebt... *je kniekousen drie keer dubbel vouwen zodat de afgetrapte schoenen van je oudere zus passen...* lange nagels afknabbelen omdat je geen nagelknipper hebt... apart eten omdat je stiefvader je niet aan dezelfde tafel wil hebben ... **bij je oom in bed moeten slapen...** uitgelachen worden omdat je alleen Quechua spreekt ... 3 uur naar huis moeten lopen terwijl je honger hebt ... je vader die je belooft je een cadeautje te geven en je mishandelt als je om het cadeautje vraagt... s' nachts alleen worden gelaten ... **je moeder met een blauw oog...** *wormen in je buik hebben* ... toeristen die aan je vragen waar je ouders zijn ... **niet meer naar school mogen omdat je moet werken** ... thuis komen en weer je moeder dronken in een hoekje vinden... griep hebben en in een koude, lekkende schuur wonen... weggestuurd worden nadat je moeder is overleden ... **je oudere broer die je slaat...** **snoep verkopen op straat aan toeristen tot 1 uur 's nachts...** nooit meer iets horen van de je oudere zus die naar Lima is gegaan om te werken bij rijke mensen in huis ... in de regentijd geen jas hebben en altijd doorweekt thuiskomen.. *bij je verlaten oma op visite gaan en haar dood aantreffen* ... 6 uur lang in het ziekenhuis met een gebroken arm op je beurt moeten wachten omdat je ouders geen geld hebben om de dokter te betalen... met kerst alleen maar van cadeautjes kunnen dromen in de etalageruiten van de grote winkels ... zwanger worden op je veertiende... studeren en je daar schuldig over voelen omdat je ouders niet kunnen lezen of schrijven...

Urpy en Ricardo

Uiteraard vertellen we niet alle verhalen over hoe en onder welke omstandigheden onze 600 kinderen leven maar soms wel zodat u beter begrijpt wat we doen in Peru en vooral ook waarom. Dit aangrijpende verhaal gaat over Urpy en Ricardo. Een broer en zusje die nu ongeveer een jaar in een van onze kinderrestaurants komen.

Een van onze tutoras vond op een dag een pornoblad in de wc's van de meisjes. We kwamen er al snel achter van wie dit blad was en de reden waarom. Na wat navraag bij de meisjes ontdekten we dat Urpy van 9 jaar oud de eigenaresse was van dit blad. Toen de tutora vroeg waarom ze dit blad in haar bezit had vertelde ze dat ze het had gekregen van een man die haar had wijsgemaakt dat ze later prostituee zou worden en het daarom belangrijk was dat ze dit soort bladen zou bekijken. Ook vertelde ze dat ze het ermee eens was omdat ze geen "schoon" meisje meer was. Uiteraard zijn we dit verder gaan uitzoeken en kwamen er uiteindelijk achter dat dit een misbruikverhaal was waarbij ook haar broertje betrokken was. De oudste zoon van de huiseigenaar waar Urpy samen met haar broer en moeder woonde misbruikte beide kinderen. Toen we de moeder spraken over dit hele verhaal bleek dat ze ervan wist maar niet wist wat ermee te doen omdat ze bang was dat ze daardoor geen woonruimte meer zouden hebben. Ook bleek dat de moeder zelf als kind misbruikt was geweest en daardoor een soort verlamd haar leven leefde en niet wist hoe ze haar kinderen kon helpen uit deze situatie. De eerste stap die we hebben genomen, samen met de vrouw, was andere woonruimte regelen, de tweede stap was een aanklacht bij de politie. De tweede stap heeft niets opgeleverd aangezien de man opeens onvindbaar was. De derde stap was een goede therapeute zoeken om dit gezin verder te begeleiden, wat gelukkig gelukt is. Inmiddels zijn ze met z'n drieën al maandenlang in therapie en we merken aan het gedrag van de kinderen dat ze elke dag rustiger zijn en weer spelen met andere kinderen in het kinderrestaurant, meer interesse tonen en vooral eindelijk weer kunnen lachen. Het zal nog een lange weg zijn naar echt een nieuw leven maar in ieder geval hebben we het misbruik kunnen stoppen en de kinderen een veilige plek gegeven waar ze rustig kunnen slapen. Helaas zijn dit soort situaties geen uitzondering en leven veel van onze kinderen onder onveilige omstandigheden. We hopen dmv onze begeleiding, zelfverdedigingcursussen en veel liefde en aandacht zoveel mogelijk voor ze te kunnen doen maar helaas gebeuren er nog steeds dagelijks dingen met onze kinderen waar we weinig aan kunnen veranderen. We kunnen alleen maar hopen dat wat we ze geven hen in ieder geval zal stimuleren om voor een beter leven te kiezen wanneer ze volwassen zijn.

Interview in Margriet en andere media

Publiciteit is belangrijk voor ons, zeker nu we een nieuw project zijn gestart zonder daar eigenlijk genoeg geld voor te hebben. We hebben meer dan ooit behoefte aan nieuwe donateurs zodat we ook met ons jongerenproject dezelfde kwaliteit kunnen handhaven, zoals nu al meer dan 16 jaar in de bestaande projecten gebeurt.

We hebben een aantal interviews gegeven, o.a. aan het blad "Margriet" dat op 14 augustus in de winkels ligt. Ook heeft het "online" magazine All For Life (www.allforlife.org) aandacht aan Niños besteed en heeft het Franse foto agentschap Hemis (www.hemis.fr) twee reportages over ons geplaatst!!

Allemaal inzamelen!

(door Bing Gall)

Het heeft even geduurd maar nu dan een bericht van mij aan jullie. Nadat ik afgelopen november in Cusco samen met Stijn Hoekstra het filmpje over de stichting heb gemaakt (dat jullie hopelijk allemaal gezien hebben) doe ik nu parttime de publiciteit voor Niños. Met heel veel plezier heb ik met een behoorlijk aantal van jullie al contact gehad over bijzondere ideeën en inzamelingsacties die bedacht werden en waarvan vele inmiddels ook uitgevoerd zijn. Het is geweldig om te merken hoe enthousiast iedereen bijdraagt aan het project en hoe er op eigen initiatief gehandeld wordt. Zoals jullie hebben kunnen lezen is Niños onlangs met het nieuwe project voor de jongeren gestart. Dus naast de kleintjes kunnen de jongeren die dat nodig hebben nu ook langer opgevangen worden dan voorheen het geval was. Een bijzonder belangrijk project ook voor de toekomst van de kinderen die op dit moment nog jong zijn.

Dit soort projecten worden mogelijk door de steun van onze donateurs, jullie dus. Om de projecten continu te maken is het belangrijk dat er zowel nieuwe maandelijkse donateurs bijkomen als dat we fijne eenmalige donaties binnen krijgen. En omdat ik dat niet alleen kan, heb ik daar jullie hulp bij nodig!

OPROEP

Door de bijzondere reacties die ik krijg op het verhaal van Jolanda over Stichting Niños weet ik hoe betrokken jullie zijn bij het project. Daarom zou ik jullie om hulp willen vragen bij het volgende;

Verzin een leuke actie om geld op te halen voor Stichting Niños. Dit kan op twee manieren.

1. In de vorm van een actie om nieuwe maandelijkse donateurs binnen te halen.
 - Dit kan bijvoorbeeld door met een groep vrienden een gezellig etentje te organiseren. Hierbij kunt u bijvoorbeeld het filmpje van stichting Niños laten zien en vertellen over de ervaringen die u heeft met de Stichting. Op deze manier komen nieuwe mensen in contact met Niños die er misschien ook iets in zien om donateur te worden.
2. In de vorm van eenmalige donaties.
 - Er zou met de school een sponsorloop georganiseerd kunnen worden.
 - U kunt denken aan het inzamelen van statiegeld flessen.
 - Met de muziek vereniging een benefietoptreden organiseren
 - Met de sportvereniging een benefietwedstrijd of benefiettoernooi organiseren
 - Als verjaardags-, kerst- en/of huwelijkscadeaus geld inzamelen ipv een cadeau.
 - Misschien maakt iemand mooie kunst of sieraden. Deze verkopen met de opbrengst voor Niños.
 - Met de hele klas ramenlappen en auto's wassen

HULP VAN MIJ

Allerlei goede ideeën maar ik weet zeker dat jullie nog creatievere en misschien wel betere hebben. Jullie kunnen natuurlijk altijd contact met mij opnemen als ik bijvoorbeeld inschrijfformulieren, brochures en/of ander beeld materiaal van de Stichting op moet sturen. Maar neem ook gerust contact met me op als ik op een andere manier kan helpen. Mocht iemand op school bijvoorbeeld een wedstrijd willen organiseren dan kunnen we het boek 'Bliksem in de bergen' geschreven door Karen van Holst Pellekaan over Niños beschikbaar stellen als prijs.

Zelf ga ik een hele leuke yoga dag organiseren. Waarschijnlijk in het Vondelpark in Amsterdam. Alle opbrengsten gaan dan natuurlijk naar Niños. Mochten er donateurs of bekenden van jullie geïnteresseerd zijn om te komen stuur even je e-mail adres naar binggall@stichtingninos.com dan hou ik jullie op de hoogte van dit initiatief.

Hartelijke Groet,

Bing
binggall@stichtingninos.com



BERICHTEN VAN HET SECRETARIAAT

Sokken en ondergoed

Mocht u vrienden /familie hebben die naar Cusco gaan en iets voor ons project willen meenemen, dan heel graag kinderondergoed en sokken. Wij zijn daar ongelooflijk blij mee en vaak kunnen er best wat onderbroeken extra mee in de koffer. Opsturen is geen optie aangezien het ons veel invoerbelasting kost bij het afhalen en tweedehands kleding mag niet meer ingevoerd worden volgens de Peruaanse wet. Dus de enige optie is dat mensen zelf wat meenemen in hun bagage. Heel erg bedankt alvast hiervoor!!

Sparen voor een project:

Op de site van Ninos: www.stichtingninos.com kan men donateur worden. Dat kan voor 5 euro of een ander bedrag per maand, maar er kan ook een eenmalig bedrag worden overgemaakt. Er komen nogal eens verzoeken bij het secretariaat om geld aan iets specifiek te schenken, iets voor de kinderen of iets voor de gebouwen. Dat is heel begrijpelijk. Daarom kan er ook 'geormerkt' geld geschonken worden. Op de site staan een aantal getekende

zakken met geld. Elke zak heeft een bestemming, dat kan een uitje voor de kinderen zijn, maar ook een nieuwe oven of een tandartsbehandeling. Donateurs kunnen, als ze dat willen, kiezen voor zo'n specifieke 'zak'. Hoe meer geld, hoe voller de zak wordt. De stijging kan bijgehouden worden op de site.

Natuurlijk zijn we dolblij met alles wat u schenkt. Zeer zeker ook met de vaste 'ongeoormerkte' maandelijkse bijdragen. Die vormen immers de ruggengraat van de financiën.

Drukkerij Kempers:

Zoals eerder in de nieuwsbrief genoemd hebben we een nieuwe sponsor, Drukkerij Kempers. Kempers levert sinds 1989 al milieuvriendelijk drukwerk van de hoogste kwaliteit. Zo maken zij bijvoorbeeld gebruik van de zogenaamde Waterless offset techniek. Wij zijn Kempers ontzettend dankbaar voor het sponsoren van ons drukwerk. Voor meer informatie over deze bijzondere drukker verwijzen we jullie naar www.kempers.nl

KLM Flying Blues

U kunt nog steeds uw Flying Blue Award Miles aan ons doneren (vanaf 3.000 Miles). Dat kan heel gemakkelijk via het Flying Blue Service Centre 0900 – 040 0252 (€ 0,10 per minuut). Zorg er dan wel voor dat u uw 10-cijferige Flying Blue-nummer bij de hand heeft. Met deze Award Miles besparen we reiskosten en het geld dat we hiermee uitsparen gaat naar de activiteiten voor onze kinderen. Hartelijke dank daarvoor!

Oproep emailadressen!!!!

Deze nieuwsbrief wordt per e-mail al aan ruim 2000 donateurs gestuurd. Maar ook ontvangen nog circa 2000 donateurs de nieuwsbrief via de post. We zijn dan ook nog steeds zeer geïnteresseerd in uw e-mailadres om de nieuwsbrief digitaal te kunnen verzenden. Dit scheelt de stichting papier-, kopieer- en portokosten. Met die besparing kunnen we weer wat extra's voor onze kinderen in Peru doen. Ook wordt het milieu een handje geholpen.

Aanmeldingen voor de digitale nieuwsbrief kunnen gemaïld worden naar info@stichtingninos.com onder vermelding van uw naam en postadres. Alvast bedankt!

Automatische incasso:

Ruim 1300 donateurs hebben een machtiging afgegeven voor het automatisch incasseren van hun donatie. Dit is voor u en voor ons een gemakkelijke vorm voor het betalen van de bijdrage en het bespaart ons veel administratief werk. Vele anderen maken het bedrag zelf over op onze bankrekening.

Wilt u uw donatie ook via een automatische incasso betalen, stuurt u dan een berichtje naar het secretariaat

We sturen u dan een machtigingsformulier toe.



Al onze gegevens op een rij:

Secretariaat: Hans de Bree, Amalia van Solmslaan 53, 3708CM Zeist.

Telefoon: 030-6930100

E-mail: info@stichtingninos.com

Website stichting: www.stichtingninos.com

Website Hotels: www.ninoshotel.com

Bankrekening: 43 99 71 365

BIC code: ABNANL2A

IBAN code: NL62ABNA0439971365

Jan Schoenmakers (ambassadeur van de stichting):

Telefoon: ++(0)10-4739709 of ++(0)6 -17343108

E-mail: jancp@kabelfoon.nl

BMS Netwerk Notarissen (voor aktes van schenking)

Postbus 507, 2300 AM Leiden

Telefoon: ++ (0) 71 5 16 29 51 Email: vankampen@bmsnotarissen.nl

