



Nieuwsbrief – Nieuwsbrief – Nieuwsbrief – Nieuwsbrief – Nieuwsbrief

**Stichting Niños Unidos Peruados - Nieuwsbrief!
Jaargang 2011, Editie 31, juni 2011**

Met in deze nieuwsbrief o.a.

- [Beste donateurs](#)
- [Afscheid van 70 kinderen](#)
- [Aanmelding 100 nieuwe kinderen](#)
- [Bioscoop](#)
- [De eerste training van de begeleiders](#)
- [YO boekjes](#)
- [De positieve briefjes aan de ouders](#)
- [Fototentoonstelling 'Ninoskinderen'](#)
- [My Book Buddy](#)
- [Bliksem in de Bergen](#)
- [De hotels en het eerste 'grote mensen' restaurant](#)
- [De nieuwe site](#)
- [De donateursdag](#)
- [Nieuwe notaris](#)
- [KLM Flying Blue Miles](#)
- [Oproep emailadressen](#)
- [Incasso's maand juni](#)
- [Bereikbaarheid secretariaat](#)

STICHTING NINOS UNIDOS PERUANOS ANNO 2011:

Vijf kinderrestaurants in Cusco Peru waar dagelijks 600 verwaarloosde kinderen twee maaltijden, huiswerkbegeleiding en medische en tandheelkundige verzorging krijgen. Waar ze in een veilige omgeving kunnen spelen, sporten en lezen. Waar ze emotioneel begeleid worden om uit hun slachtofferrol te komen en waar ze bakken vol aandacht en liefde krijgen.

DE GESCHIEDENIS: hoe is het ook al weer begonnen?

In juli 1996 liet Jolanda van den Berg alles achter in Nederland om voorgoed naar Cusco in Peru te gaan. Ze wilde de verwaarloosde kinderen helpen die ze eerder tijdens een vakantie gezien had. Binnen drie maanden woonde ze met twee schoenpoetsertjes samen en binnen een jaar had ze twaalf jongens onder haar hoede. Kinderen uit verscheurde gezinnen, die op straat zwerven omdat ze thuis niet eens de minimale verzorging krijgen. En vaak ook met geweld in aanraking komen.

Met giften van donateurs in Nederland aan de door Jolanda opgerichte Stichting Niños Unidos Peruanos kon ze haar werk bekostigen en later, van een enorme gift, het eerste Niños hotel openen. Naast de twaalf jongens die bij haar in huis woonden, begon ze ook 2 meisjeshuizen waar 22 meisjes konden verblijven.

Inmiddels heeft ze een fantastisch team van 80 Peruanen om zich heen, die tezamen vijf kinderrestaurants en drie hotels runnen. 600 kinderen krijgen dagelijks te eten en uit de inkomsten van de hotels hebben de 80 medewerkers een salaris waarmee ze hun gezinnen kunnen onderhouden.



#

Beste Niños donateurs,

Als we het afgelopen jaar in één woord samen zouden moeten vatten dan is dat SAMEN. Er heerst een enorme teamspirit. Er wordt samen gewerkt, samen gepraat, samen gelachen, samen gehuild. De cirkelgesprekken zijn nog steeds een enorm succes. Ze vinden wekelijks plaats in een vast ritueel, door iedereen, kinderen, begeleiders, keuken- en hotelpersoneel. En niemand wil het overslaan.

Deze 6 maanden waren weer zeer enerverend en soms ook emotioneel. We hebben afscheid genomen van 70 kinderen die het Ninos project moesten verlaten omdat ze de lagere school

hebben afgerond en dat nou eenmaal, helaas, de grens is. Daarvoor in de plaats konden echter weer 100 nieuwe kinderen aangenomen worden. Tijdens de aanmeldingsdag stonden vele kinderen, vergezeld door een moeder, een tante en soms een vader, te trappelen om 6 jaar lang deel te mogen nemen. De intakegesprekken vinden zeer zorgvuldig plaats, want alleen die kinderen die het het hardst nodig hebben krijgen een plek.

De eerste training van de kinderbegeleiders heeft plaats gevonden onder leiding van Jacquélien van Lonkhuijzen, een professioneel coach uit Nederland. Zij heeft de begeleiders handvatten gegeven om beter met de kinderen om te gaan, speltechnieken geleerd en psychologische inzichten gegeven. Iedereen was lyrisch over deze intensieve week.

Amilcar, één van de 'zonen' van Jolanda van het eerste uur, is inmiddels binnenhuisarchitect en heeft een bioscoopje ontworpen dat in Calle Fierro, bij het eerste kinderrestaurant, gebouwd is. Achttien zitplaatsen, compleet met aflopende zaal, rood pluche stoelen en een groot filmscherm. Het is een unicum want nergens in Cusco is een bioscoop. Het is alleen toegankelijk voor kinderen uit het Ninos project en voor de begeleiders met hun gezinnen. Vanaf de dag van de opening was het een overweldigend succes. Geen van de kinderen had natuurlijk ooit een bioscoop van binnen gezien. Door middel van een ingenieus puntensysteem kunnen ze de toegangskaartjes zelf verdienen.

Een Amerikaanse kunstacademie heeft als project voor haar studenten bedacht om van alle 600 kinderen portretten te schilderen. De 600 foto's die ten behoeve van dit project genomen zijn, worden tentoongesteld in Cusco!

De Nederlandse organisatie My Book Buddy, die het lezen in ontwikkelingslanden wil bevorderen, gaat de inhoud van de bibliotheken verzorgen, zodat er altijd goede en nieuwe boeken voor de kinderen zijn. Honderden kinderboeken komen onze kant op!

Verder hebben de hotels een facelift gekregen. We hebben keihard gewerkt aan onderhoud, schilderwerk, maar ook aan een nieuwe en uitgebreidere ontbijt- en lunchkaart. En er is zelfs de mogelijkheid gemaakt om te dineren. De koks die dagelijks voor de kinderen koken, maken nu ook maaltijden voor de hotelgasten, wat meteen een groot succes is.

Tot slot is in Nederland ook een hoop veranderd. Samen met de nieuwe bestuursleden Hans de Bree en Karen van Holst Pellekaan zijn er een aantal zaken op de schop genomen, zoals de site (www.stichtingninos.com). Meer foto's, gebruiksvriendelijker en met veel recente informatie. En er zijn voorbereidingen voor een grote donateurstag op zondag 9 oktober a.s. Lees meer over al deze zaken hieronder.

Ninos blijft beweging en wij blijven bruisen van de energie!

Veel groeten uit Cusco en heel hartelijk dank voor al jullie steun,

Jolanda van den Berg

#

Afscheid van 70 kinderen

Eind februari is een afscheidsdag georganiseerd voor de 70 kinderen die 'klaar' waren bij het Ninos project. Zo'n dag geeft altijd een heel dubbel gevoel. Jolanda en Vicky gaven een bevlogen speech, de kinderbegeleiders hadden zich verkleed en voerden een toneelstukje op tot grote hilariteit van de kinderen, er werd uitbundig gedanst, de kinderen konden zoveel lekkers pakken als ze wilden en ze kregen een tas vol met schriften en tekenspullen. Het werd zo lang mogelijk uitgesteld maar het moment van afscheid was onvermijdelijk. Aan het eind van de dag vertrokken 70 kinderen, die zes jaar lang zes dagen in de week naar een kinderrestaurant toe konden komen en daar lief en leed gedeeld hebben. Ze zullen weer terug moeten naar hun thuissituatie in de hoop dat ze gedurende de zes jaar bij de Ninos de emotionele weerbaarheid hebben opgebouwd die hen in hun verdere leven zal helpen. Het klinkt hartverscheurend om de kinderen weg te sturen, maar als ze tot hun achttiende zouden kunnen blijven zou dat de doorstroming tegenhouden en zouden er veel minder kinderen in de kwetsbare leeftijd van 5 tot 12 aangenomen kunnen worden. Daarom is er voor deze harde grens gekozen.

Een grote droom van Jolanda is om een project te starten waarbinnen kinderen tussen 12 en 18 jaar toch enigszins begeleid kunnen worden, al is het maar met hun studiekeuze en huiswerkbegeleiding. Alleen al het besef voor de kinderen dat er iemand is om naar toe te kunnen gaan, zou een wereld van verschil uitmaken.

Gelukkig weten we inmiddels dat de dromen van Jolanda heel vaak werkelijkheid worden!!

#

Aanmelding 100 nieuwe kinderen

Enkele dagen na de afscheidsdag, startten de intake gesprekken voor nieuwe kinderen. Een bonte verzameling moeders (vaak met baby's op hun rug), tantes, soms een vader en vele, vele kinderen wachtte geduldig op hun beurt op de binnenplaats van één van de kinderrestaurants. Onder leiding van Vicky kon iedere volwassene aan één van de begeleiders vertellen waarom haar of zijn kind aan het Ninos project deel zou moeten nemen. Alleen de meest schrijnende gevallen worden aangenomen en uit elk gezin maar één kind, want er zijn te veel aanmeldingen.

Elk jaar komen er meer. Terwijl de volwassenen buiten wachten, kijken de kinderen nieuwsgierig rond. De vrolijke kleuren, de prettige sfeer, het opgeruimde plein, de doucheruimte met alle tandenborstels keurig op een rij, de bloeiende planten in potten, dit kennen ze niet. Wanneer ze eenmaal toegelaten zijn, dan wordt deze heerlijke plek gemiddeld zes jaar lang hun domein.



#

Bioscoop!

Zoals gezegd is het nieuwe bioscoopje op het terrein van één van de kinderrestaurants een daverend succes. Naast de ingang is een klein barretje gebouwd waar kinderen popcorn en limonade kunnen 'kopen'. Dat gaat met bonnetjes. Die kunnen ze dagelijks verdienen met een puntensysteem. Met elk kind is van te voren overlegd hoe ze hun punten willen verdienen. Wil het nooit z'n nagels knippen, dan krijgt hij punten wanneer hij dit toch doet. Maar ook gedrag dat nagelaten wordt, zoals pesten of krijsen, wordt beloond. Wanneer het gedrag verbeterd is, kan het kind in overleg nieuw puntengedrag bepalen. 40 punten is een bioscoopkaartje, 20 punten is een bak popcorn en 20 punten is een groot glas limo. Ze moeten dus aardig wat bij elkaar sparen, maar ze zien het als een geweldig spel, hun gedrag verbetert en ze kunnen van hun 'zelfverdiende geld' gemiddeld eenmaal per maand naar de bios. Om handel te voorkomen worden de punten geregistreerd.

Elke zondag mogen de kinderbegeleiders met hun gezinnen naar de bioscoop. Zij moeten dit zelf betalen, daarom draait het bioscoopje quitte.



#

De eerste training van de begeleiders

Wat een kracht!!!

Het is al weer enkele maanden geleden (januari 2011) dat Jacqueline van Lonkhuijzen in Cuzco aan de slag is gegaan met de tutoras van de Ninos restaurants. En zij is er nog van onder de indruk. Zelden maakte ze zo'n gemotiveerde groep mee. En wat het extra leuk maakte is, dat zowel het hotelpersoneel als het keukenpersoneel ook mee wilde doen aan de trainingen. Acht dagen lang werd er in de ochtend gewerkt met de groep tutoras en in de middag, om de beurt, met het keuken- en hotelpersoneel.

De training was een groot succes. De tutoras waren gretig in het vergaren van kennis, stonden open voor nieuwe methodieken en stelden zichzelf volstrekt open op ten aanzien van hun eigen gedrag en gevoelens.

Deze houding vormde een prachtig uitgangspunt om in korte tijd veel te leren. Er was voor de acht trainingdagen een strak programma gemaakt, gestoeld op bewustwording van hun eigen beschadiging en het werken met kinderen, die beschadigd zijn.

Soms werden theoretische concepten toegelicht, zoals bijvoorbeeld de universele behoeften van een kind of "hoe komt een zelfbeeld bij een kind tot stand en hoe beïnvloed je een zelfbeeld bij kinderen". Maar meestal werden er praktische oefeningen gedaan, zoals het stellen van open en gesloten vragen en wat het effect is van de manier waarop je vragen stelt of welke spelletjes kan je inzetten om kinderen te leren grenzen aan te geven.



#

YO boekjes

Onder begeleiding mogen alle kinderen zelf een dagboek maken. Niet alleen erin schrijven, maar het hele boekje in elkaar zetten. Alle boekjes krijgen de titel 'YO', dat betekent 'IK'. Het is een heel werk om die boekjes te maken, met harde koft, ringband, inlegvelletjes snijden en omslagillustratie. Kinderen leven zich er ontzettend in uit. Vervolgens kunnen ze het zes jaar lang als dagboekje gebruiken, verhalen schrijven, tekeningen maken, soms een fotootje enz. De boekjes mogen niet mee naar huis, maar blijven in de kinderrestaurants zolang de kinderen deelnemen. Eenmaal per jaar wordt er in de grote sporthal een expositie gehouden

van alle boekjes. Dan liggen er zeshonderd YO boekjes naast elkaar, die met zorg en liefde bijgehouden zijn. Bij het afscheid krijgen de kinderen hun boekje mee naar huis.



#

De positieve briefjes aan de ouders

Vooraf om de meeste scholen juist zulke vervelende negatieve briefjes meegeven aan de kinderen voor hun ouders en omdat de ouders vaak worden afgebekt tijdens ouderavonden, geeft Ninos tegenwoordig 'positieve briefjes' mee. De tutora's schrijven die briefjes die in het team worden besproken. Daar staan dingen in als: 'Uw kind is deze week heel lief geweest'. Of: 'uw dochter had vandaag van die mooie vlechten'. Het gaat niet zozeer om gewichtige 'wapenfeiten' maar om de positieve beoordeling van het kind naar de ouder(s) toe. En dat werkt!

#

Fototentoonstelling 'Ninoskinderen'

Een kunstacademie in Amerika heeft het plan opgevat om alle zeshonderd kinderen van dit jaar te schilderen. Door een professioneel fotograaf zijn alle kinderen daarom geportretteerd en met dat materiaal zijn de studenten van de academie aan de slag gegaan. Ondertussen zullen de zeshonderd prachtige portretfoto's in Cusco tentoongesteld worden. Dit zal niet alleen een buitengewoon bijzonder beeld opleveren, maar natuurlijk enorm veel aandacht voor het project genereren. Cusco is en blijft een enorme trekpleister voor toeristen van over de hele wereld. Bovendien kunnen alle kinderen hun ouders en of familieleden meenemen om naar de foto's te kijken.

#

My Book Buddy

Deze Nederlandse organisatie stimuleert lezen in ontwikkelingslanden en heeft subsidie toegekend aan het Ninos project. Dat houdt in dat er op kosten van die organisatie voor elk kinderrestaurant een boekenkast is getimmerd en dat die kast gevuld zal worden met mooie nieuwe kinderboeken, die met enige regelmaat 'ververst' zullen worden door een Spaanse uitgever. Wij zijn hier heel blij mee, want het aanbod van kinderboeken in Zuid Amerika is helaas zeer mager en de kinderen zijn dol op lezen. Eén van de begeleidsters krijgt als taak om het uitleensysteem te beheren. De kinderen mogen van My Book Buddy de boeken namelijk lenen en in een speciaal rugzakje mee naar huis nemen. Als dit door omstandigheden echt niet mogelijk is, dan kunnen ze de geleende boeken in de restaurants achterlaten en in de bibliotheek lezen. Willen jullie meer lezen over deze organisatie, kijk dan op www.mybookbuddy.nl



#

Bliksem in de Bergen

Vanaf 22 april ligt 'Bliksem in de Bergen' in de boekwinkels, een spannend jeugdboek voor kinderen rond de acht jaar. Dit boek is uitgegeven door Leopold en geschreven door Karen van Holst Pellekaan, sinds 1 januari 2011 bestuurslid van Stichting Ninos. Karen heeft al veel kinderboeken geschreven, meestal over een maatschappelijk onderwerp en voor een goed doel. Dit verhaal gaat over het kinderrestaurant bij de Hacienda in Huasao en speelt zich af in de bergen en in het bergdorp waar één van de kinderen woont.

Het is geschreven vanuit een Westers jongetje dat met z'n vader op de Hacienda logeert, kennismakt met een van de Ninoskinderen en samen een heel spannend avontuur beleeft. Karen wil met dit boek aandacht voor het project genereren en zal op veel scholen gaan voorlezen. OxfamNovib (een grote organisatie op het gebied van ontwikkelingshulp) vond het zo'n interessant boekje dat ze er 1.500 in eigen beheer uitgegeven hebben. Ook weer mooie reclame voor ons project!

(ISBN: 9789025857738)



#

De hotels en het eerste 'grote mensen' restaurant

De hotels hebben het afgelopen jaar allemaal een flinke opknappbeurt gekregen, voordat het hoogseizoen weer aanbrak. In het laagseizoen, als het hotelpersoneel weinig te doen heeft, dan helpen ze allemaal mee met onderhoud, opruimen en schilderen. Fluitend klimmen ze elke dag de ladders op. Ook aan de menukaart is gewerkt, er zijn nieuwe recepten uitgeprobeerd en gekozen en er is zelfs een 'grote mensen' restaurant geopend, waar hotelgasten uit een aantal heerlijke menu's kunnen kiezen die door de koks van de kinderrestaurants gemaakt worden. Deze algehele facelift heeft voor een enorme stimulans gezorgd, zowel voor al het personeel als voor de (buitenlandse) gasten. Ook ligt er op de balie van de hotels een kleurige informatiebrochure (in vier talen!) over het Ninos project, om mensen te enthousiasmeren om donateur te worden.

#

De nieuwe site

De site was aan vernieuwing toe. Er is in Nederland een enthousiaste en kundige websitebouwer gevonden met hart voor het project. Een goede site is heel belangrijk, het is immers het visitekaartje van de Stichting. De nieuwe site is gebruiksvriendelijker, met veel meer (nieuwe) foto's. Vanaf 15 juni jl. is hij 'in de lucht', dus we hopen dat jullie hem allemaal zullen bezoeken (www.stichtingninos.com). Onder het kopje 'Media' is ook een filmpje van 10 minuten te zien dat door bestuurslid Karen van Holst Pellekaan gemaakt is. Het zijn natuurlijk amateurbeelden, maar ze geven desondanks het reilen en zeilen goed weer.

#

De donateursdag

Eindelijk weer een donateursdag! Het heeft al veel te lang geduurd. De datum is zondag **9 oktober**, van 13.00 tot 17.00 uur in gebouw 'Antropia' te Zeist. Dat ligt tegenover het NS Station Driebergen-Zeist en 200 meter vanaf de afrit Driebergen-Zeist (A12). Dus heel centraal.

Jolanda zal in elk geval aanwezig zijn en van alles vertellen over het project, er wordt een doorlopende diashow vertoond, het boekje 'Bliksem in de Bergen' kan aangeschaft worden en we organiseren nog een aantal leuke dingen om de dag tot een succes te maken.

Wij hopen natuurlijk dat jullie in grote getale komen en zouden het zeer op prijs stellen als jullie de komende tijd, uiterlijk vóór 1 september a.s. schriftelijk via e-mail (info@stichtingninos.com) of briefje melden of jullie van plan zijn te komen, zodat we een inschatting kunnen maken van het aantal bezoekers (maximaal 300).

Een briefje kan worden gestuurd naar Stichting Ninos Unidos Peruanos, Antwoordnummer 5505, 3700 VB Zeist. Een postzegel is niet nodig, maar mag wel.



#

Berichten van het secretariaat

In de laatste nieuwsbrief van december 2010 is vermeld dat Hans de Bree vanaf eind januari het secretariaat van Lydia Vastmans heeft overgenomen. Zij heeft na 11 jaar trouwe dienst het stokje aan Hans overgedragen. De overdracht kostte de nodige inspanningen, maar is goed verlopen, wat mede te danken is aan de uitgebreide en overzichtelijke wijze waarop Lydia alles geordend had.

Nieuwe notaris

Ruim 35 donateurs hebben hun jaarlijkse donatie laten vastleggen in een akte van schenking. Daarmee kan maximaal belastingvoordeel worden behaald, want een notariële schenking is namelijk volledig aftrekbaar (zonder drempel). Voorwaarde is wel dat in de akte wordt vastgelegd hoeveel u jaarlijks schenkt. Daarnaast moet de akte voor een periode van minimaal vijf jaar worden afgesloten.

Tot begin dit jaar werden de aktes opgemaakt door Notariaat Eemmer te Bunschoten. Door verschil van inzicht in de te volgen procedure met betrekking tot het legaliseren van handtekeningen zijn (eenvoudiger) afspraken gemaakt met BMS Netwerk Notarissen in Leiden (zie Zakelijke gegevens). De procedure voor het opstellen van de akte van schenking kan nu volledig schriftelijk worden afgedaan. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het secretariaat (Hans de Bree).

KLM Flying Blue Miles

Velen van u hebben een flink aantal van hun Flying Blue Miles aan ons gedoneerd. Ook niet donateurs hebben dit het afgelopen halfjaar in grote getale gedaan, omdat de website van KLM Flying Blue onze Stichting heeft genoemd als speciaal geselecteerde hulporganisatie waaraan miles konden worden gedoneerd.

Flying Blue Miles doneren aan de stichting kan nog steeds via:

- http://www.klm.com/travel/nl_nl/flying_blue/spending_miles/donations/index.htm#7

Jammergenoeg kan het zomaar zijn dat de link willekeurig wel of niet werkt. Het is hoe dan ook mogelijk om telefonisch te doneren via de KLM 0900 -0400252 (€ 0,10 per minuut). Zorg er dan wel voor dat u uw 10-cijferige gebruiksnummer bij de hand heeft.

Met deze miles besparen we reiskosten en het geld dat we hiermee uitsparen gaat naar de activiteiten voor onze kinderen. Hartelijke dank daarvoor!

Oproep emailadressen

Deze nieuwsbrief wordt per e-mail al aan circa 2.000 adressen gestuurd. Maar ook ontvangen nog circa 2.000 donateurs de nieuwsbrief via de post. We zijn dan ook nog steeds zeer geïnteresseerd in uw e-mailadres om de nieuwsbrief digitaal te kunnen verzenden. Dit scheelt de stichting papier-, kopieer- en portokosten. Met die besparing kunnen we weer wat extra's voor onze kinderen in Peru doen. Ook wordt het milieu een handje geholpen.

Aanmelden of uitschrijven voor deze digitale nieuwsbrief is mogelijk via de [website](#).

Alvast bedankt!

Incasso's maand juni

Tot en met de maand mei werden de donaties waarvoor een machtiging is afgegeven via een apart aangemaakte Incassobatch bij de bank aangeboden en vervolgens van de bankrekening afgeschreven. Omdat de bank stopt met het ondersteunen van het verouderde softwareprogramma waarmee de Incassobatch werd opgemaakt en verzonden, wordt vanaf eind juni overgeschakeld naar een nieuwe methode.

Om een en ander efficiënter te laten verlopen zijn we (meer) gebruik gaan maken van het bestand waarin de adresgegevens van alle donateurs is opgenomen, zodat de Incassobatch rechtstreeks vanuit dit bestand naar de bank kan worden gezonden. Helaas was het daarvoor noodzakelijk om de financiële gegevens, zoals bankrekeningnummer, het gedoneerde bedrag etc. van alle donateurs die een machtiging hebben afgegeven handmatig in dat bestand in te voeren. Dat zijn er circa 1.200!

Hoewel dit karwei uiterst zorgvuldig is gedaan (met check en dubbel check) kan het zijn dat er toch iets verkeerd is gegaan. Mocht dat zo zijn, meldt dit dan bij Hans de Bree (bij voorkeur per email of brief).

Bereikbaarheid secretariaat

Hans de Bree gaat op 27 juni a.s. naar Cusco en is op 2 augustus a.s. weer terug. Dat betekent dat het secretariaat in die periode niet bereikbaar is via het telefoonnummer 030-6930100 en dat e-mails en brieven niet beantwoord kunnen worden.

Voor zeer dringende zaken kunt u contact opnemen met ons bestuurslid Karen van Holst Pellekaan (email: karevanholstpellekaan@stichtingninos.com of tel: 0318-471714).



#

Al onze gegevens op een rij:

Contactpersoon: Hans de Bree, Amalia van Solmslaan 53, 3708CM Zeist.

Telefoon: 030-6930100

E-mail: info@stichtingninos.com

Website stichting: www.stichtingninos.com

Website Hotels: www.ninoshotel.com

Bankrekening: 43 99 71 365

BIC: DEUT NL2N

IBAN: NL04 DEUT 0439 9713 65

Jan Schoenmakers (ambassadeur van de stichting):

Telefoon: ++(0)10-4739709 of ++(0)6 -17343108

E-mail: jancp@kabelfoon.nl

BMS Netwerk Notarissen (voor aktes van schenking)

Postbus 507, 2300 AM Leiden

Telefoon: ++ (0) 71 5 16 29 51 Email: vankampen@bmsnotarissen.nl

Website / Verzending nieuwsbrief: [Anticipate](#)